

**H**et is een bijzondere dag in Avonturenbaai. Burgemeester Humdinger bereidt zich namelijk voor om een reis te maken in zijn ruimteschip!

“Dames en heren”, kondigt hij aan, “ik ben straks de eerste burgemeester op de maan!” Hij fluistert tegen zijn neefje Harold, die verantwoordelijk is voor de lancering: “Snel, ik wil in de lucht zitten voordat de PAW Patrol hier is en mij en mijn geweldige plan tegenhoudt!”



Maar dan drukt Harold per ongeluk al op de lanceerknop! "Sorry, maar als ik de eerste burgemeester op de maan wil zijn, moet ik wel **in** de raket zitten!" zegt burgemeester Humdinger.

Maar de raket gaat helemaal niet naar de maan...



Hij gaat recht op een meteor af! Door de botsing met de raket verandert de meteor van richting en gaat nu recht op de aarde af.

Een stuk verderop zijn Everest en Jake de sterren aan het bestuderen. Ze zien een meteor recht op Avonturenbaai afgaan! "Snel, we moeten Ryder bellen!" zegt Jake.

